



*En flicka sjunker ihop vid ett träd och gråter. "Avbryt sågningen — gå hem" ropar talkörer medan polishundarna skäller. Men snart har poliskedjor rensat området från aktivister och träd fällningen kan börja.*

# 150 POLISER TOG FÅLLAN I DAG

I morse föll träden i Fällan.

150 polismän — utrustade med polishundar — gick till attack mot 300 demonstranter.

Efter en timme var det mesta överspelat. Endast en demonstrant satt ensam kvar i en gran.

Fyra ungdomar rapporteras ha fått lindrigare skador när de blev bitna av polishundarna.

En stor polistyrka samlades tidigt i morse på Huddinge polisstation utanför Stockholm för att förbereda aktionen vid Fällan.

Exakt klockan 9.00 kom poliserna till Fällan. De kom i stora bussar, piketbussar och radiobilar.

Cirka 300 demonstranter väntade på dem i Fällan. De hade byggt upp stora berrikader med trisstöcken och tagtråd.

Polismännen spred sig omedelbart längs stänglet som omger Fällan för att klippa sönder det och ta sig in på området.

Demonstranterna försökte mota undan några av patrullerna, men de var för få för att kunna hindra alla. Inom loppet av några minuter fanns ett hundratal polismän inne.

## Med motorsågar

Demonstranterna kämpade febrilt för att hindra de sex skogsägarna från vägverket att komma in i Fällan. De var utrustade med motorsågar och meningen var att de skulle börja säga ner träden allt eftersom demonstranterna kördes undan.

Men ungdomarna kunde inte hålla

stånd mot övermakten. De som gick handgripligt till väga bars bort av polismännen och kördes bort i piketbussar.

Omkring ett 50-tal demonstranter kördes till olika polisstationer söder om Stockholm där de förhörs. De flesta släpptes dock efter ett par timmar.

## Klättrade upp i träd

Fyra ungdomar blev bitna av polishundar när de kämpade mot poliserna. En fick ett djup bett i ett knä, en annan i läret. De hjälptes av andra meddemonstranter ner till det hus mit i Fällan, som de använder som sitt högkvarter.

Efter en timme var polisaktionen till största delen överspelad. Endast en demonstrant "höll ställningarna".

Myran, 15 år, som har bott i Fällan sen två veckor tillbaka, klättrade upp i träd och där sett han fortfarande vid denna upplagas pressläggning. Varken polishundarna eller polismännen kunde komma åt honom.

I en ensam gran på kalhygget satt Myran och ropade ut sin avsky över avverkningen i Fällan.

Fru Karin Engstrandh, som har ägt Fällan i alla år, gick omkring på platsen och försökte hjälpa demonstranterna i kampen mot polisen.

## "Allmänhetens egendom skövlas"

Hon säger till Aftonbladet:

Jag tycker det är hemskt att detta får ske. Vi måste försöka förstå dessa ungdomar. Det är ju allmänhetens egendom som skövlas. Polisaktionen skedde i stort sett utan större intermezzon. De hundbitna har inte fått några allvarigare skador och inga polismän har rapporterats fått några svårare blessurer.



Kl 09.00 i morse. Tre stora bussar och ett tiotal polisbilar med ca 250 polismän har anlänt till Fällan. I sällskap har de sex skogsägare från Vägverket. Ordern är: Demonstranterna ska bort från Fällan. Polismännen är utrustade med kavallihjälm och batonger.

